



Afscheid van Jan-Willem Kreemers

Na ongeveer 10 jaar als vrijwilliger voor het Vicki Brownhuis actief te zijn geweest heeft Jan-Willem Kreemers op donderdag 15 januari afscheid genomen. Jan-Willem heeft zich al die tijd als toegewijd stoelmasseur voor het huis ingezet.

Zijn stoelmassages waren altijd goed volgeboekt en niet zonder reden. Als stoelmasseur gaf hij niet alleen een zeer ontspannende massage maar bood hij ook een luisterend oor aan de gasten.

We vinden het jammer dat hij ons gaat verlaten en begrijpen dat hij het nu wat rustiger aan wilt gaan doen. Jan-Willem doet nog werk voor de Zonnebloem en wil meer gaan tekenen en schilderen. Ook is hij actief in het dorpsleven van Velddriel samen met zijn vrouw.

Jan Willem, wij willen je heel hartelijk danken voor je grote inzet en betrokkenheid bij het Vicki Brownhuis en wensen je veel geluk, samen met Beppie. Wij allemaal zullen je gaan missen. We zien je graag nog eens terug voor een kopje koffie!

Namens alle medewerkers van het Vicki Brownhuis.



Jacqueline Crooijmans overhandigt een attentie aan Jan-Willem Kreemers