



Vanaf vandaag in ons huis: een expositie van Helene Heijstek

Een stukje van Helene zelf:

Ik woon met man en twee zonen van 15 en 17 in Ammerzoden en ik ben een autodidact schilder. Zo'n 14 jaar geleden ben ik gaan schilderen als uitlaatklep van een druk bestaan met jong gezin en bedrijf aan huis. Al zeker 9 jaar ga ik met veel plezier schilderen bij Het Bossche Palet, de amateurkunstenaarsvereniging in Den Bosch. www.hetbosschepalet.nl

Eind 2012 kwam een werkruimte in een oude school in Zaltbommel op mijn pad. Deze eigen plek – de Stek van Heijstek - geeft een enorme creatieve impuls. Inmiddels is ons bedrijf verkocht en nu verhuur ik mezelf als administratief dienstverlener en is schilderen van hobby veranderd in Passie en kan ik niet meer zonder.

Het werk is kleurrijk en abstract, met materie en acryl. Steeds zoek ik weer naar nieuwe vormen en manieren van schilderen en maak ik het liefst van niets iets. Wekelijks zoek ik een goede balans in passie, werk en gezin en ben ik gelukkig met wat ik doe ... zoals een Friese tegelspreuk zegt: "Better as goed kin't net."



Op www.heleneheijstek.seesle.nl en www.10x10artist.com staat overzicht van mijn werk.