



Tevreden deelnemers aan de verwendag voor mannen op 26 februari 2015

Op 26 februari organiseerden we weer een verwendag speciaal voor mannen. De mannen begonnen de dag bij de schietvereniging COW in Nuland, en gingen daarna naar het Vicki Brownhuis voor een heerlijke lunch en een middag met ontspannende massages.

Piet Smits, secretaris schietvereniging COW Nuland:

Wij hebben voor de tweede keer onze medewerking aan de verwendag voor mannen van het Vicki Brownhuis mogen verlenen.



Het is, normaal gesproken, best een probleem om vrijwilligers te verkrijgen voor een extra activiteit! Dat was nu niet zo. De vrijwilligers, van COW schietvereniging die gevraagd werden, waren stuk voor stuk erg enthousiast om iets voor die mannen van het VBH te mogen betekenen. Het gaf ons een geweldig goed gevoel, vooral ook de reacties van de mensen waarvoor we het deden. Die ons de indruk gaven er heel erg blij mee te zijn. Dit geldt ook voor mijn vrouw Riek die weliswaar geen lid is maar er toch bij wilde zijn. Heel graag gedaan.

Jos, deelnemer verwendag

De mannen-verwendag vond ik zeer geslaagd. Jullie hebben ons, voor mij voor de eerste keer, naar een officiële schietvereniging gebracht. Hoe deze vereniging omgaat met de veiligheidsregels vond ik heel goed. Het pistoolschieten ging mij goed af; 1 keer in de roos geschoten en 1 keer buiten de roos. Ik vond het een mooie ervaring. De lunch was lekker en gezellig en de massages waren ontspannend en rustgevend. De voorstelronde maakte op mij heel veel indruk. Iedereen vertelde heel open en zonder schroom zijn verhaal. Jullie hebben de juiste sfeer gecreëerd om dit mogelijk te maken. Het was heel mooi en emotioneel. Bedankt daarvoor.



Gerda, commissie verwendagen

Het was een mooie mannen-verwendag! 's Ochtends een hartelijke ontvangst, met koffie, bij schietvereniging COW, waar Piet uitleg gaf. We gingen schieten met een pistool, revolver en geweer... spannend! Een leuke ervaring op een professionele schietbaan. Als afsluiter nog een wedstrijdelement!

's Middags een lekkere lunch in ons huis waarna de mannen verwend werden door lekkere massages. Ik denk een geslaagde dag!

Anny, commissie verwendagen

Leuk en bijzonder om zo met echte revolver, geweer en pistool te hebben mogen schieten. Voor sommigen was het een heel nieuwe ervaring en voor enkelen was het terug in de tijd.



Volgens mij hebben de mannen genoten van zowel de actie als daar samen op een ontspannen manier meer bezig te zijn. Het contact was er als vanzelf op een ontspannen manier. Juist door samen bezig te zijn. De gesprekjes onderling waren spontaan. Soms luchtig over van alles maar het ging ook over wat er leeft zoals ziek zijn en wat dat teweeg brengt, wat het doet en/of heeft gedaan. Wat belangrijk is!

Graag danken wij Piet Smits en zijn vrouw Riek en alle vrijwilligers van schietvereniging COW in Nuland en de masseurs en vrijwilligers van het Vicki Brownhuis voor hun bijdrage aan deze mooie dag.