



## Verslag van de mannen-verwendag

Op dinsdag 25 oktober werd er weer een dag, speciaal voor mannen georganiseerd in het Vicki Brownhuis waarbij wij 9 mannen mochten verwelkomen in ons huis.

Voorafgaand aan de lunch stellen alle aanwezigen zich aan elkaar voor. Dit is altijd een bijzonder en intiem gebeuren omdat vanaf dat moment een onderlinge verbondenheid voelbaar is. Ieder verhaal roept emoties op die bij iedereen zo herkenbaar zijn.

Het programma bestond uit een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center en een rondvaart op de Binnendieze. In de Sint Jacobskerk hadden we ruimschoots de tijd om ons te vergapen aan de prachtige schilderijen waarop helse taferelen met gedochten, monsters en duivels worden afgebeeld. Aansluitend bleven we in die sferen met de hemel en hellevaart-vaartocht over de Binnendieze van ruim 90 minuten. Waarbij we onderweg 2-en 3-dimensionale films te zien kregen over het leven en werk van Jheronimus Bosch en genoten we van de mooie plekjes en beelden langs de waterkant.

We kunnen terugkijken op een gezellige middag met elkaar en bedanken nogmaals de kring Vrienden van Den Bosch, die deze tocht heeft mogelijk gemaakt.

Namens gastheer Wim en gastvrouw Liesbeth



Met dank aan Gerard Monté voor het maken van deze foto's.