

Hartverwarmend!!! “Bed&Breakfast Puur”

Tijdens mijn bezoek bij het Vicki Brown kreeg ik het aanbod om samen met mijn man naar een B&B te gaan. Gratis!!! Ik heb contact opgenomen met B&B Puur in den Dungen.

We werden hartelijk ontvangen door de eigenares ‘Anna’ een vriendelijk, liefdevol persoon. Ze zorgde ervoor dat we ons meer dan welkom voelde.

Een biertje, glaasje wijn, lekkere olijfjes, kaas en nootjes. Helemaal top! Heerlijk om zo in de watten gelegd te worden. Er werden buiten ligstoelen in orde gemaakt zodat wij van al het lekkers konden genieten, met een weids landelijk uitzicht.



Het is een heerlijk verblijf, mooi open en ruimtelijk.

Een bosje bloemen op tafel en gezellig ingericht tot een haardvuurtje toe.

Prima bedden en een goede ruime badgelegenheid. De koelkast was gevuld met heerlijke drankjes en telkens was Anna er weer met wat lekkers, een luisterend oor of een gezellige babbel. Ze zorgt echt voor alles wat je maar wil.

Als je niet op pad wil gaan om te eten is er de mogelijkheid dat ze tegen een vriendelijk prijsje een driegangen menu voor je kookt.

's Morgens werden we verrast door een overvloedig ontbijt. Alles lekker vers en biologisch. Met zorg en liefde gemaakt en gepresenteerd. Uit alles blijkt dat ze het met hart en ziel doet. Langs deze weg nogmaals hartelijk bedankt Anna voor je hartverwarmende zorg en ontvangst. Wij hebben echt genoten!!!

We vonden het fantastisch om dit cadeau zo maar te ontvangen, ook onze hartelijke dank aan het Vicki Brownhuis Den Bosch.

Louis en Marijke Willems van Dijk,
Zeeland