



## Bezoek van Antonius Abtschool in Engelen

Donderdag 5 april j.l. is de tweede groep van dertig leerlingen van Jenaplan Antonius Abt in Engelen in het Vicki Brownhuis op bezoek geweest.

De leerlingen hebben deelgenomen aan een drietal activiteiten. Een gezamenlijk begin met een interactieve toelichting over wat het Vicki Brownhuis doet voor mensen die met kanker te maken hebben, een drietal workshops, t.w. 'foute cellen kijken' met de microscoop, handmassage en schilderen.

De kinderen brachten voor ons prachtige zonnebloemen mee uit hun eigen schooltuin. Wij hebben ontzettend genoten van dit bezoek en wij zien uit naar een bezoek van de volgende groep met leerlingen van deze school.

Zie onderstaand enkele citaten van de kinderen na afloop:

### **Wat vonden de kinderen van het bezoek aan het Vicky Brownhuis vandaag?**

*Ik vond het heel erg interessant, ik dacht aan mijn oma die kanker heeft gehad. Dus ik vind het goed dat het huis er is.*

*Ik vond het heel interessant. Ik heb er veel van geleerd. De massage was heel fijn en de cellen waren interessant. Ik vind het goed dat het Vicky Brownhuis er is. Want het lijkt mij fijn als je ziek bent of bent geweest daar heen te gaan.*

*Ik vond het interessant, omdat je hoorde van alles over kanker en dat andere mensen daar fijn naar toe kunnen.*

*Voor mij betekent het niet heel veel, want ik heb niemand die ik ken met kanker. Wel een oma, maar toen was ik er nog niet. Ik vind het wel heel goed wat jullie doen voor de mensen met kanker of die net genezen zijn.*

*Ik vond het leuk en heel interessant en bijzonder. De handmassage was heel fijn en ik vond het bijzonder omdat het erg is als je het krijgt en dan is jullie hulp heel fijn.*

*Ik vond de ervaring vandaag heel bijzonder en fijn dat ik meer te weten ben gekomen over wat kanker precies is.*

*Ik vond het filmpje waarin uitgelegd werd wat kanker was heel prettig. Nu weet ik het iets beter.*

*Goede informatie. Fijn dat er zo'n huis is, als je het nodig hebt. Gezellige mensen die daar vrijwillig werken.*

**-vervolg-**

*Ik vind het fijn dat het huis bestaat. Bij de handmassage voelde het super fijn. Ik mistte mijn vader wel een beetje.*

*Ik vond het super leuk. Hele aardige mensen en je kan er veel doen en zeggen.*

*Ik heb het super goed ervaren en vond de mensen ook heel lief. En het was ook nog eens super gezellig.*

*Ik vond het reuze interessant bij jullie, maar het raakte me wel. Ik ben zelf een oma verloren aan kanker en mijn ene opa heeft huidkanker gehad. Een goede vriend en goede vriendin van mij (broertje en zusje) hebben een moeder en die heeft ook kanker gehad. Gelukkig is dat goed afgelopen.*

*Het was heel fijn om daar te zijn. Je weet dat je daar altijd terecht kan. Het was ook erg interessant om de cellen te zien. Mijn oma heeft ook kanker en dat zit in haar hersens en ze heeft ook nog borstkanker, dan is het wel fijn om daar over te praten en dat ze dan ook naar jou luisteren.*

*Ik was eerste wel bang toen ik daar aan kwam. Ik moest aan mijn opa denken die is overleden in 2015 aan kanker. Toen ik dat filmpje zag. Ik vond het zo mooi en zo goed dat dit bestaat. Bij de presentatie werden er ook vragen gesteld en ik vertelde over mijn opa. Het is zo gek dat je je opa niet eens durft te knuffelen als hij ziek is. De mensen zijn gewoon zo aardig dat je je hier echt veilig voelt. Het is een gezellige plek waar ik eigenlijk ook wel naar toe wou. Als je daar binnenkomt denk je wel meteen aan familie die het gehad heeft of er aan overleden is. Mij het lijkt het ook super fijn om daar te zitten. Ze doen er leuke dingen en je kan er je verhaal kwijt.*