



Bezoek van Antonius Abtschool in Engelen

Een geslaagde nieuwe activiteit in het Vicki Brownhuis.

Op 8 maart stonden er al vroeg dertig kinderen van groep 6, 7 en 8 plus begeleiders voor de deur van het Vicki Brownhuis.

De kinderen waren afkomstig van de Antonius Abtschool uit Engelen. In april van het vorige jaar heeft deze school ten behoeve van het Vicki Brownhuis een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst was fabelachtig hoog, maar liefst € 7.238,25!

Bij het in ontvangst nemen van de cheque, alle kinderen waren in de aula verzameld, kwamen er heel veel vragen van de kinderen over de ziekte kanker, zoveel vragen, dat er in die korte tijd veel onbeantwoord moesten blijven. Dat er bij deze nog jonge kinderen al zoveel vragen over de ziekte kanker waren, verraste ons. De eerste gedachte was: Hier moeten we wat meedoen!

In overleg met de schoolleiding is er toen besloten een programma te ontwikkelen waarbij zowel de kinderen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een op hun leeftijd aangepast programma zou komen.

Daar heeft het Vicki Brownhuis hard aan gewerkt. Om het project een naam te geven hebben we besloten om er de naam "BOP" aan te verbinden, ofwel "Basis Onderwijs Project". Onder de bezielende leiding van Barbara van der Meulen is er een start gemaakt.

Zoals gezegd, op 8 maart was het zover. Voor alle kinderen eerst een welkomstwoord en de vertoning van onze nieuwe introductiefilm over de activiteiten in het Vicki Brownhuis. Daarna een opsplitsing in drie groepen van tien kinderen om deel uit te maken van de drie verschillende onderdelen.

Een onderdeel stond onder leiding van dr. Erik van Munster, neuroloog. Aan de hand van een powerpoint presentatie werden de eerste vragen over kanker en het ontstaan daarvan in beeld gebracht. Na enige aarzeling kwamen al snel de eerste vragen, de antwoorden, nog meer vragen, onderlinge discussies. Trieste mededelingen van overleden opa's, oma's maar ook ooms, tantes en hun beleving daarbij. Na een halfuur moest er gewisseld worden naar een nieuwe activiteit, hand massage!

=> lees verder op de volgende pagina

- vervolg -

Een zeer ontspannende beleving, waarbij de jongens en de meisjes elkaar een massage konden geven én ontvangen. Onder professionele begeleiding hebben de kinderen kunnen ervaren dat dit echt bijdraagt aan de ontspanning die onze gasten als gevolg van hun ziekte zo nodig hebben.

Bij de derde activiteit werden de schilder kwaliteiten getest. De opdracht was om een bloem te schilderen op een doek van 10x10 cm. Een bloem staat symbool voor iets wat je wilt geven aan je medemens als blijk van liefde, aandacht, waardering, bij ziek zijn.....

Hier een impressie van de activiteiten:



Als alle groepen geweest zijn, worden alle doekjes samengevoegd tot een groot plateau en aangeboden aan de school, om op een mooie plaats ten toon gesteld te worden. Je hoort de kinderen al roepen, "Die is van mij"!

Kinderen, begeleiders, vrijwilligers, wij waren allemaal onder de indruk van ieders betrokkenheid.

Dit is nog maar het begin.....