



NIEUW: Cursus Fotografie

Voor mij is fotograferen het zien van de mooie licht. Op het goede moment op de juiste plek zijn. En die ene blik die een portret zo sprekend maakt. Mijn naam is Denise van der Stappen, ik ben fotograaf en ik geef fotografie cursussen om op een ontspannende manier bezig te zijn met fotografie!

Ik deel met veel plezier mijn kennis op het gebied van fotografie. Fotograferen is voor veel mensen een ontspannende bezigheid. Het is anders leren kijken naar je omgeving, je meer bewust zijn van de dingen om je heen, en het op een mooie manier proberen vast te leggen. Dat kan met een fotocamera of met een mobiele telefoon.

Foto's vertellen ook een verhaal, in het dagelijkse nieuws zijn ze onmisbaar. En in iemands persoonlijke leven zijn er foto's die belangrijk zijn, en veel betekenis hebben.

Ik organiseer in het Vicki Brownhuis een zestal fotobijeenkomsten, met telkens een ander thema. Je kunt inschrijven voor de hele cursus (€24) maar ook per keer à €4.

Dinsdag 17 oktober van 13 tot 15u

Herfstfotografie: We gaan de mooie herfstkleuren proberen vast te leggen

Dinsdag 14 november van 13 tot 15u

Workshop fotograferen met je mobiel. Uitleg over de vele mogelijkheden van de camera van een mobiele telefoon.

Dinsdag 12 december van 13 tot 15u

Iconische foto's. Foto's van belangrijke wereldgebeurtenissen. Heeft u zelf ook een iconische foto, van een belangrijke gebeurtenis in uw leven?

Dinsdag 16 januari van 13 tot 15u

Macrofotografie, Het fotograferen van kleine dingen.

Dinsdag 20 februari van 13 tot 15u

Portretfotografie, hoe maak je een mooie portretfoto?

Dinsdag 20 Maart van 13 tot 17u

Landschapsfotografie. Waar let je op bij het maken van een landschapsfoto?