



Verslag van de eerste Kookworkshop

Maandag 17 januari ging in het Vicki Brownhuis de eerste kookworkshop van start. Het kookteam van het eerste uur, Ellen, Margo en Wim hadden de zaken terdege voorbereid om onze gasten een leuke avond te bezorgen.

Na de eerste publicatie in onze maandelijkse nieuwsbrief stroomden de eerste aanmeldingen binnen. Gezien de capaciteit van de keuken en de grootte van onze huiskamertafel hebben wij 7 gasten voor deze happening kunnen uitnodigen. De gasten op de wachtlijst gaan wij nog nader informeren hoe wij hun aanmelding gaan honoreren.

Om klokslag 17.00 uur waren alle gasten binnen, volgde er een kennismakingsrondje om vervolgens onder het genot van een drankje het menu te bespreken. Tips en trucs vlogen over de tafel.

Op het menu stond:

- * Selderijsoep
- * Penne alla Amatriciana
- * Romige vanillekwark met vers roodfruit en slagroom.

Onze gasten, ingedeeld in twee groepen, gingen met enthousiasme aan de slag en wij zagen enkele talentvolle koks. Maar bovenal was er het plezier en de leuke gesprekken.

Een feestelijk gedekte tafel stond uitnodigend te wachten. Het diner verliep geanimeerd en de gerechten vielen zeer in de smaak. Het bijpassende glaasje wijn maakte de maaltijd tot een feest.

Rond 20.30 uur was het Vicki Brownhuis weer spik en span en gaven onze gasten aan de volgende keer weer van de partij te willen zijn.

Enkele indrukken van deze avond:

