



Mannendag 8 mei 2017

Op maandag 8 mei hebben we weer een verwendag voor mannen georganiseerd. Op uitnodiging van Ad de Bekker vertrokken we met 7 mannen naar Raceway Venray om daar te gaan racen op een echt circuit.

Na een eerste kennismaking in het Vicki Brownhuis vertrokken we met 3 auto's. Genietend van een heerlijke kop koffie kregen we van onze gastheer Ad een uitleg over de geschiedenis van het circuit en alle activiteiten, die hier wekelijks georganiseerd worden.

Het complex bestaat uit een 880 meter lang, 15 meter brede oval en een kleinere oval van 440 meter, een kartbaan en een motorcrosscircuit. Vanaf de tribune vergaapten we ons aan de grootte van het circuit en de snelle auto's die er gebouwd worden.

In de werkplaats kregen de mannen uitleg over alle techniek onder de motorkap en er verscheen een brede glimlach op hun gezichten, zodra het gaspedaal werd ingetrapt en er een oorverdovend lawaai uit de uitlaat klonk. Vervolgens werden we verdeeld in 2 groepen en kregen echte race-overalls aan en een helm op.

Een auto reed de eerste ronde nog voorop zodat we de te volgen route wisten en toen ging het gas erop! Ondergetekende had haar handen vol aan alle bochten, die maar bleven komen en kon me niet voorstellen, dat die met een snelheid van 120 km per uur worden gereden. Ook al wist ik de betekenis van de blauwe vlag toen nog niet, ik begreep al snel, dat de mannen mij graag voorbij wilden. Voor ons gevoel veel te snel, werd er met de zwart-witte vlag gezwaaid en moesten we plaats maken voor de 2de groep.

Daarna genoten we van de meegebrachte lunch en konden we allerlei ervaringen met elkaar delen. Het was voor iedereen een geweldige ervaring en voor sommigen zelfs een droom, die uitkwam. We bedanken Ad nogmaals voor deze fantastische dag!

Namens het verwendag-team,

Liesbeth

Enkele foto's van deze geweldige dag:

