



De Kookworkshop van 9 mei

Het zijn inmiddels vertrouwde gezichten/gasten die meedoen aan de maandelijkse kookworkshop. Er ontstaat al een zekere routine, en de gasten weten inmiddels wat er van hun verwacht wordt. Het menu was veelbelovend en stond deze keer in het teken van asperges en aardbeien.

Wat te denken van:

- knapperige asperge rolletjes omwikkeld met ham en kaas
- kalfsoesters met een doperwtten "Humus".
- Bayerische Creme met aardbeiensaus.



Dat er ook wel eens iets mis kan gaan bleek gisteren avond. De asperges waren te gaar, waardoor er geen mooie strakke rolletjes van gemaakt konden worden. Geen paneermeel in huis, twee beschuiten van de buurvrouw brachten uitkomst!

Met kunst-en vliegwerk zag het er op het bord toch nog netjes uit. Ook de smaak was prima en dat is wat telt. Onze directeur at mee en ze vond het heerlijk.

En dan toch iets bijzonders; een van de dames wist te vertellen dat ze eigenlijk op dinsdag moet briden. Ze wilde echter zo'n kookworkshop eens meemaken. Ze vond de avond zo leuk dat ze spontaan aankondigde serieus te overwegen haar bridaavond te laten vallen en voortaan op elke 2de dinsdag van de maand te komen koken. Hebben we toch iets goed gedaan.

Geef je op voor **dinsdag 13 juni**, er is nog plaats.

De maanden juli en augustus slaan we i.v.m. de vakanties over om vervolgens in september weer te beginnen.

Denk er aan, elke 2de dinsdag van de maand om 17.00 uur.