



We hebben weer heerlijk gekookt!

Op 14 maart was het weer zover. Het aantal aanmeldingen zag er veelbelovend uit, ook het menu overigens.

Op het menu stond een heerlijke Wortel/Koriandersoep met kokosroom met een hint van gember. Vervolgens een Curry met komkommer, voor velen een "eye-opener", immers wij zijn gewend komkommer veelal rauw te eten in salades etc. Ook hier geluiden in de trant van, "dit gaan we thuis ook maken". Tot slot een heerlijke chocolade mousse, terecht ook wel eens "Hemelse Modder" genoemd.

Het kookteam streeft ernaar om gevarieerde menu's samen te stellen, maakbaar en betaalbaar. Het gezamenlijk bereiden van de maaltijd, zo hebben wij al gemerkt, scheidt al snel een band en brengt veel gezelligheid.



Als we nu na drie kooksessies de balans opmaken, kunnen we spreken van een succes! Om tegemoet te komen aan onze gasten die graag wat langer tevoren een planning willen maken, geven we nu al aan dat voor de overige maanden er al een datum is vast gesteld te weten, **elke tweede dinsdag van de maand**, met uitzondering van de maanden juli en augustus, dit in verband met de vakanties.

Dus noteer vast in de agenda: **11 april, 9 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december**. Eventuele wijzigingen zullen wij tijdig communiceren.

De gesprekken aan tafel, het gaat natuurlijk al gauw over eten, zijn ontspannen en gezellig. Gasten geven aan dat het wat hun betreft een vast onderdeel gaat worden in hun bezoeken aan het Vicki Brown huis.

Het kookteam, Ellen, Margo en Wim is er klaar voor!

Algemeen:

Elke tweede dinsdag van de maand gaan we samen koken. Heb je zin en interesse om mee te koken, evt iemand uit te nodigen om samen aan tafel te zitten? Wij regelen de inkopen en menu, samen wordt er gekookt en samen opgeruimd. Schrijf je in, we nemen altijd van te voren contact met je op. Volgende datum: dinsdag 11 april.