



We hebben weer gekookt!

Dinsdag 14 februari was er weer een kookavond bij het Vicki Brownhuis. Het Mediterrane menu was aangepast aan Valentijn met veel geurige kruiden en mooie kleuren. Heerlijke kuskus (!) stonden op het menu!

Met 8 personen hebben we een kleurrijk menu gemaakt, bestaande uit drie gangen. Een pompoensoep met Ras el Hanout kruiden, daarna couscous met salade en als nagerecht Griekse yoghurt met sinasappel en hazelnoot. De aankleding was aangepast aan Valentijnsdag, met roze rozen, kaarsen en hartjes.

Couscous (kuskus) is een verbastering van het Arabische woord 'keskes'. Een keskes is een uit twee delen bestaande kookpot die veel gebruikt werd door woestijnbewoners omdat dit een effectieve manier is om water te sparen in het droge klimaat. De kookpot de vorm van twee bekers hebben. Het woord beker is in het Arabisch 'kes'.



Algemeen:

Elke tweede dinsdag van de maand gaan we samen koken. Heb je zin en interesse om mee te koken, evt iemand uit te nodigen om samen aan tafel te zitten? Wij regelen de inkopen en menu, samen wordt er gekookt en samen opgeruimd. Schrijf je in, we nemen altijd van te voren contact met je op. Volgende datum: dinsdag 14 maart.

