



IK BEN LOLA EN IK BEN EEN BOND-GIRL

Voor vrienden en familie is het niet altijd goed te begrijpen hoe ik bij alles een afweging moet maken. Mijn haar groeit flink en als ik dan ook nog make-up op heb, zie ik er best gewoon en gezond uit.

De meiden bij de Bondgirls weten uit eigen ervaring wat daar onder zit. Welke angsten voor recidief of niet meer beter worden, welke frustraties over beperkte energie en soms boosheid over het ziek zijn. En hoe fijn is het, als je een plek vindt waar je die emoties kwijt kunt?

Soms, even, een blik van verstandhouding of een teken van herkenning - je bent niet de enige. En daarna ook vooral weer door met leuke dingen, want het is echt niet alleen maar kommer en kwel, er wordt veel gelachen.

Sluit vooral eens aan!



Wil je meer weten over de Bondgirls? [Lees dan hier verder.](#)