

## Verwendag op het water

Op maandag 19 juni mochten de dames van de wandelgroep van het Vicki Brownhuis genieten van een vaartocht die door Stichting Vaarkracht werd aangeboden.

Na verzameling in ons huis, vertrokken we met enkele auto's naar de jachthaven aan de Ertveldplas, waar Cees Van watersportvereniging De Viking en onze, inmiddels vaste schipper Willem, al op ons stonden te wachten.

Omdat het die dag 30 graden zou worden, dronken we koffie met iets lekkers, buiten op het terras. Wat een heerlijk begin van deze dag! Om 11.00 uur vertrokken we met de boot, via de sluis bij Engelen naar Heusden. Cees vertelde onderweg over de werking van de sluizen, wat zeker een bijzondere ervaring was. Op weg naar de haven van Heusden, genoten we van alles wat voorbij kwam. Vanaf het water ziet de wereld er toch anders uit!

Daar aangemeerd werd er een heerlijke lunch uitgereikt, die door Diana van de Viking was klaargemaakt en we genoten van de broodjes en het fruit, zittend in de boot. Omdat Heusden een mooi oud vestigingsstadje is, besloten we een korte wandeling door de leuke straatjes te maken. Om 13.45 uur vertrokken we weer. Natuurlijk werd er door de dames heerlijk bijgekletst en zoals het altijd met leuke dingen gaat, vloog de tijd voorbij. Ondanks het briesje, stapten we warm, maar voldaan weer aan wal. We konden nog even nagenieten op het terras en het verkoelende drankje, dat ons nog werd aangeboden was heerlijk!

Vanaf deze plaats willen we nogmaals Willem, Cees en Diana hartelijk bedanken voor deze super verwendag op het water. Hopelijk tot een volgende keer!

Hier een sfeerimpressie van de vaartocht:

