



Campagne#voorelkaar

Aan de oproep van de Campagne#voor elkaar gaf het Vicki Brownhuis gehoor met een aantal filmpjes van vrijwilligers die vertelden waarom ze zo ontzettend trots zijn op het Vicki Brownhuis en waarom dat ze zo graag in dit huis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden vrijwilligerswerk verrichten.



Ook werd er door Kirsten van Iersel een prachtig verhaal ingestuurd over haar ervaring met het Vicki Brownhuis. Op dinsdagavond 31 januari j.l. zijn in de Business Lounge van FC Den Bosch de winnaars van deze campagne bekend gemaakt. Kirsten van Iersel is een van de drie gelukkigen die een cheque van €1.500 in ontvangst mocht nemen voor het Vicki Brownhuis. Het was een prachtige avond en het Vicki Brownhuis is ontzettend blij met deze donatie voor de continuering van de psycho-sociale ondersteuning van haar gasten.

Op de volgende pagina kunt u het ingezonden verhaal van Kirsten van Iersel nog eens nalezen.

'Acht weken na de bevalling van mijn dochter Fleur was ik nog steeds niet hersteld. Er volgde een bezoek aan de huisarts en een uitgebreid bloedonderzoek. Binnen 4 uur zat ik op de Spoedeisende Hulp. Binnen het uur werd er gesproken over een opname, beenmergpunctie en het stoppen met borstvoeding. Het was foute boel! De volgende ochtend werd mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid. Ik had Acute Lymfatische Leukemie. Overlevingskansen 30-40%. BAM! Daar zit je dan als kersverse moeder, 32 jaar oud, vol met ambities en dromen. Ga ik dood? Zal ik mijn dochter zien opgroeien? Vanaf moment één besloot ik dat ik bij de overlevers hoor. "Fleur, mama gaat voor jou en papa vechten! HARD, HEEL HARD!".'

Dit is mijn verhaal, en helaas slechts één van de verhalen van de BondGirls. Een groep jonge vrouwen tussen de 25 en 45 jaar die elkaar hebben gevonden in het Vicki Brown Huis. Een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Want waar ga je naartoe als je zo jong met leven en dood geconfronteerd wordt? Hoe vrienden en familie ook hun best doen om je te begrijpen, helpen met praktische zaken en jou en je gezin vertroetelen. Er is niemand die je echt weet wat je doormaakt. De onzekerheid, angst, vragen, de toekomst....tot....totdat ik binnenstapte bij de Bondgirls.

De Bondgirls - een groep krachtige vrouwen, die strijden voor wat ze waard

zijn. Vechten voor hun leven. Allen in verschillende fasen van hun behandeling. Elke maand komen we bij elkaar in het Vicki Brown Huis en delen en bespreken onze diepste angsten, verlangens en geheimen. Onze worsteling in het dagelijks leven met de beperkte energie, de reïntegratie in de maatschappij, veranderende relaties met vrienden, familie of je partner. Keer op keer bijzondere (thema)bijeenkomsten met een traan en een lach. Vanaf moment één heb ik me welkom gevoeld. En ik kan wel zeggen dat deze groep vrouwen mij erdoor heen heeft gesleept. Er tóch anderen zijn die weten hoe het voelt, lotgenoten die mijn onzekerheid of angst niet wegpraten, maar snappen dat dit er is. Het leven willen vieren in de breedst mogelijke zin van het woord.

Ik hoef niet uit te leggen hoe dankbaar ik ben dat het Vicki Brown Huis bestaat. Dat er vrijwilligers zijn die dit warme gevoel van thuis komen keer op keer creëren. Zij maken het mogelijk dat wij elke maand bij elkaar kunnen komen. En elkaar op weg kunnen helpen richting de toekomst. Hoe kort of lang deze dan ook mag zijn.

Heeft u ook al het kippenvel op de armen staan?! En dit is slechts één van de vele bijeenkomsten en activiteiten die het Vicki Brown Huis organiseert. Kunt u nagaan hoeveel mensen zij in onze regio bereiken! Bij het Vicki Brown huis kom je thuis!

