



Vicki Brownhuis

Verslag van de eerste wandeling op 14.01.16 van de 2e wandelgroep

Doordat de wandelgroep van het Vicki Brownhuis te groot dreigde te worden, hebben we besloten om in 2016 te starten met een tweede wandelgroep. Op donderdag 14 januari is deze nieuwe groep voor het eerst bij elkaar gekomen om een route van ongeveer 5 km door de natuur te lopen.

Toen ik donderdag 14 januari opstond zag ik het al meteen; koud en regen, geen weer om te wandelen. Maar wat doe je als je je nieuwe groep een paar dagen daarvoor voor het eerst hebt uitgenodigd om om 09.30 uur te verzamelen bij de IJzeren Man voor een route van 5 km? Dan ga je dus gewoon.

En wat schertst mijn verbazing? Alle personen die zich hadden aangemeld waren op de juiste tijd bij mij op de parkeerplaats. Voorzien van muts, handschoenen, paraplu en goede zin!

We hebben kennis gemaakt en we zijn gaan lopen, we lieten ons niet tegenhouden door wat dan ook. Gelukkig werd het droog, dat loopt wel een stuk fijner. Natuurlijk is het wennen, zo'n nieuwe groep mensen die elkaar nog niet kent maar we waren nog geen 20 meter op weg of we waren al in gesprek met elkaar. Doordat het koud was en op het moment van vertrek nog regende heb ik besloten om eerst de route te lopen zodat we warm werden en daarna pas op de parkeerplaats koffie te drinken (in plaats van de koffie mee te nemen en onderweg een pauze in te lassen).

Ik kan dus zeggen na een regenachtige donderdagochtend: ik heb genoten van de wandeling, van het gesprek en van de nieuwe mensen die ik heb leren kennen.

Ik kijk alweer uit naar de volgende wandeling over 2 weken. Dat zal een rondje ter hoogte van het nieuwe Maximakanaal zijn.

Interesse om ook een keer mee te lopen? Meld je dan [hier](#) aan.

Mieke van Heugten