



Vicki Brown heeft sinds deze maand een eigen wensboom.

Een wensboom is een boom die, volgens het volksgeloof, wensen kan doen uitkomen. Er worden offers gebracht bij het boomheilgdom. Wensbomen komen voor over de hele wereld. Gedurende de laatste maanden van het jaar krijgen alle gasten van ons huis een papieren hart of ster die ze zelf kunnen beschrijven met hun wens voor dierbaren of voor wie ze de wens willen doen.

Wensen kunnen gaan over gezondheid, kracht, liefde of hoop. De wensjes worden in het huis verzameld en in de VickiBoom gehangen. Zo geven we de wensen een mooie plek. Tijdens de hele maand zal er licht bij de boom zijn zodat daarmee extra kracht gegeven wordt aan de wensen. De VickiBoom is prachtig opgeknapt en geschilderd door Petra en Tineke en staat te pronken in het huis.



De Vickiboom